

## Verslingerd 1



In Groningen lijkt het wel een rage. Overal in de groenwereld duikt het woord op, er zijn verschillende organisaties die zich er mee bezig houden. Iedereen met een beetje tuin wil er een hebben. Er is subsidie en binnenkort kun je er een cursus in volgen. Tuinfanaten weten ongetwijfeld waar het over gaat.

Maar waarom nu weer zo populair? Jacqueline Muffels, projectleider Restauratie Slingertuinen bij Oldambt (daar worden er nu zo'n dertig gerestaureerd) vindt de belangstelling voor de tuinen niet zo vreemd. "Ik denk dat het een reactie is op alle grind en stenen die tuinen zo lang hebben gesierd. De lijnen van zo'n slingertuin zijn zachter en doen een appèl op het romantische deel van de mens. Bovendien doen ze een appèl op de behoefte iets te doen met de historie van oude tuinen. Want de slingertuin is de 'jongste' oude stijl. Gelijk hierna komen de moderne tuinarchitecten, zoals Mien Ruys."

De slingertuin als een aardige afwisseling met de stenen stad, een stukje gewilde en geleide wildheid. Teveel orde en steen roept om iets anders. Maar blijkbaar roept ook het Groninger landschap deze reactie op.

Op de open-tuindagen worden een groot aantal tuinen rond Oldambt opengesteld voor publiek. In 2002: 13 en 14 juli. \* In het boekje *Het Tuinpad* op worden 150 tuinen gepresenteerd (Info: 0598 616457). \* Permanente tentoonstelling over slingertuinen in Blijham op de Boschplaatse (tel: 0597 561203 of [www.boschplaatse.nl](http://www.boschplaatse.nl)) . \* Info over slingertuinen op Internet ook: [www.slingertuinen.nl](http://www.slingertuinen.nl). En verder bij Landschapsbeheer Groningen en de Boerderijentichting Groningen. \* Ook de Geertsemaheerd is te bezoeken ([info@geertsemaheerd.nl](mailto:info@geertsemaheerd.nl)). Er is een bezoekerscentrum waar je thee kunt drinken en er zijn zelfs kamers waar je kunt overnachten.